



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 2020

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρὸν,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχόντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίῶν,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ σημερινή ἡμέρα, Κυριακή 21 Ἰουνίου, εἶναι ἀφιερωμένη παγκοσμίως στόν
ρόλο καί τήν σημασία τῆς παρουσίας τοῦ πατέρα στήν ζωή ὄλων μας. Γνωρίζουμε
βέβαια ὅτι ἡ ἐορτή τοῦ πατέρα, ὅπως καί ἡ ἐορτή τῆς μητέρας, δέν εἶναι
ἐκκλησιαστική ἐορτή, δηλαδή δέν ἔχει σχέση μέ τόν ἐορτολογικό λειτουργικό κύκλο
τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ὅμως μιά καλή εὐκαιρία νά φέρουμε στήν σκέψη μας τήν
σπουδαιότητα τοῦ ἔργου τοῦ πατέρα στήν ζωή κάθε ἀνθρώπου καί νά ἐκφράσουμε
τήν εὐγνωμοσύνη μας σέ αὐτούς τούς ἥρωες τῆς καθημερινότητας, πού πασχίζουν
καί θυσιάζονται ὥστε νά ἀναθρέψουν τίς οικογένειές τους καί νά τίς ὀδηγήσουν στήν
ἐπιτυχία.

Στήν ζωή κάθε Ὁρθοδόξου Χριστιανοῦ ἡ παρουσία τοῦ «πατέρα» εἶναι ἔντονη
καί ἀναγκαία, καθὼς ὁ Οὐράνιος Πατέρας, ὁ Θεός, καταλαμβάνει πρώτη θέση στίς
ψυχές μας. Σέ Αὐτόν πιστεύουμε, Αὐτόν λατρεύουμε καί Ἐκεῖνον ὁμολογοῦμε ὡς τόν
Κτίστη καί Πλαστοργό μας. Μάλιστα, ἀναγνωρίζουμε τήν ἀπεριόριστη ἀγάπη Του
πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ Ἐκεῖνος ἔδωσε τόν ἀγαπημένο Του Υἱό, τόν Ἰησοῦ
Χριστό, νά θυσιασθεῖ γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου, ὅπως λέγουμε καί στήν Θεία
Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Ὅς τόν κόσμον σου οὕτως ἠγάπησας,
ὥστε τόν Υἱόν σου τόν μονογενῆ δοῦναι, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ'
ἔχη ζωὴν αἰώνιον».

Ἀκόμη, ὀλόκληρη ἡ Ὁρθόδοξος πίστη καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας,
στηρίζεται στό ἔργο καί τήν σοφία τῶν Ἁγίων Πατέρων μας. Ἐκεῖνοι, ἐμπνεόμενοι
ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θεολόγησαν καί ἐξέφρασαν τά δόγματα καί τίς
ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, καί ἔτσι ἐμεῖς σήμερα, ἔχουμε τήν πληρότητα τῆς
διδασκαλίας τῆς Ὁρθοδοξίας μας, χάρη σέ ἐκείνους. Ἐπίσης, κάθε πιστός καί εὐσεβής

Ὁρθόδοξος Χριστιανός ἔχει τόν δικό του πνευματικό πατέρα, τόν Ἱερέα, ὁ ὁποῖος τόν καθοδηγεῖ πνευματικά διά τῆς ἱεραῆς ἐξομολογήσεως καί τῶν Ἁγίων Μυστηρίων καί τόν χειραγωγεῖ εἰς Χριστόν.

Βλέπουμε λοιπόν ἀπό τά παραπάνω, πόσο σημαντική εἶναι ἡ παρουσία τοῦ «πατέρα» στήν ζωή μας. Μετά ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα, τόν Θεό, τούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί τούς πνευματικούς μας πατέρες, τούς Ἱερεῖς μας, ἔχουμε τούς σαρκικούς μας πατέρες. Ἐκείνους πού μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καί τήν συνεργασία τῶν λατρεμένων μητέρων μας, μᾶς ἔφεραν στόν κόσμον καί καθημερινά γίνονται θυσία ὥστε νά ἀναθρέψουν τά παιδιά τους. Σήμερα, λοιπόν, μέ τήν εὐκαιρία τῆς κοσμικῆς ἐορτῆς τοῦ πατέρα, ἄς ἐκφράσουμε γιά μιᾶ ἀκόμη φορά τήν εὐγνωμοσύνη μας, καί ἄς ποῦμε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στους σαρκικούς ἀλλά καί τούς πνευματικούς μας πατέρες γιά ὅσα μᾶς προσέφεραν καί συνεχίζουν νά μᾶς προσφέρουν. Νά εὐχαριστήσουμε τούς σαρκικούς μας πατέρες γιά τίς θυσίες τους, τούς ἀγῶνες τους, τούς ἰδρωτες τους, τά δάκρυά τους, καί τήν ἀγωνία τους νά μᾶς μεγαλώσουν καί νά μᾶς κάνουν καλούς καί χρήσιμους ἀνθρώπους γιά τήν Κοινωνία. Νά τούς εὐχαριστήσουμε πού μαζί μέ τίς μητέρες μας, ἔβαλαν καί ἀκόμα βάζουν τόν ἑαυτό τους καί τίς ἀνάγκες σέ δεύτερη μοῖρα, ὥστε νά μήν λείψει τίποτα ἀπό τήν οἰκογένειά τους. Καί ὅπως ἰδιαιτέρως νά εὐχαριστήσουμε τούς πατέρες ἐκείνους πού διδάσκουν τά παιδιά τους μέ τό παράδειγμά τους, τήν πίστη στόν ἀληθινό Τριαδικό Θεό, τά φέρνουν στήν Ἐκκλησία καί νοιάζονται γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Αὐτό εἶναι πράγματι τό μεγαλύτερο δῶρο καί ἀγαθό πού μπορεῖ νά προσφέρει ἕνας πατέρας στά παιδιά του.

Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ τούς καλούς μας πατέρες, τίς οἰκογένειές σας, καί νά χαρίζει ἀνάπαυση σέ ἐκείνους τούς πατέρες μας πού δέν εἶναι πλέον ἀνάμεσά μας, ἀλλά εὐρίσκονται στόν Οὐρανό. Ἡ εὐγνωμοσύνη μας πάντοτε θά τούς συνοδεύει ὡς θερμή προσευχή στόν Πανάγιο Θεό. Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



+ Ὁ Νέας Ἱερσῆς ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ