



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρὸν,
Τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τὰς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τοὺς διδάσκοντας καὶ διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καὶ Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τὰς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καὶ ἅπαν τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Ὡς τῆ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας,
ἐν τῆ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε.»*

(Ἀπολυτίκιον Ἑορτῆς)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέσα στὴν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ ἐορτάζουμε τὴν μεγάλη Θεομητορική ἐορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πού ὀνομάζεται καὶ «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ» λόγω τῆς μεγάλης ἀξίας πού ἔχει τὸ Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὴν ζωὴ κάθε Ὁρθοδόξου Χριστιανοῦ. Ἡ Θεοτόκος Μαρία, ἡ ταπεινὴ Κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, ἀνάμεσα ἀπὸ πλήθος γυναικῶν, νά κυφορήσει τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, καὶ νά γίνῃ ἡ «θύρα» διὰ τῆς ὁποίας κάθε ἄνθρωπος θά εἰσέλθῃ στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Τὸ Ἀπολυτίκιό τῆς σημερινῆς ἐορτῆς ἀρχίζει μὲ δύο ἀντιφάσεις ἢ δύο θέσεις ἀντίθετες πρὸς τὴν ἀνθρώπινη μικροσκοπικὴ λογική. Ἡ πρώτη εἶναι τὸ «ἀειπάρθενον» τῆς Θεοτόκου: «Ὡς τῆ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας». Ἡ Ὁρθόδοξη Θεολογία διδάσκει ὅτι ἡ Παναγία ὑπῆρξε πρὸ τόκου, ἐν τόκῳ καὶ μετὰ τόκον παρθένος. Αὐτὴ ἡ θέση ἔρχεται νά συγκλονίσῃ τὴν ἀνθρώπινη ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια καὶ νά διατρανώσῃ μάζι μὲ τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριὴλ ὅτι: «Θεὸς ὅπου βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις». Ἡ δευτέρη ἀντιφατικὴ θέση πού ψάλλουμε στὸ σημερινό Ἀπολυτίκιό εἶναι τὸ «ἀκοίμητον» τῶν πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου: «Ὡς τῆ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε», δηλαδή ὅτι καὶ μετὰ τὸν θάνατό Της ἡ Παναγία δέν ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο. Αὐτὸ ὅμως καὶ πάλι ἔρχεται νά ταράξῃ τὴν ἀνθρώπινη λογική, καθὼς σύμφωνα μὲ τοὺς φυσικοὺς νόμους ὁ θάνατος ἀποτελεῖ τὸ τέλος τῆς ἀνθρωπίνης υπάρξεως. Πῶς λοιπὸν ἡ Θεοτόκος δέν ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο μετὰ τὸν θάνατό Της;

Ἐδῶ ἔρχεται καὶ πάλι ἡ πίστη, αὐτὴ ἡ μεγάλη ἀρετὴ καὶ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, νά ἀπαντήσῃ κάθε ἀπορία καὶ νά λύσῃ κάθε δεσμό πού μᾶς κρατᾶ καρφωμένους καὶ φυλακισμένους στὰ

πλαίσια της λογικῆς. Ἐδῶ ἔρχεται νά ἀπαντήσῃ ὁ Ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν Κύριος, ὁ Ὅποιος μέ τήν Ἀνάστασή Του μᾶς ἔδειξε ὅτι δέν ὑπάρχει τέλος, ἀλλά προσωρινός χωρισμός. Μέ τήν Ἀνάστασή Του μᾶς ἔδειξε ὅτι ὄντως ὑπάρχει αἰώνια ζωή, πού μᾶς περιμένει, καί ὅτι οἱ κεκοιμημένοι μας δέν χάνονται, ἀλλά μεταβαίνουν σέ τόπο ἀναμονῆς γιά τήν τελική Ἐλευση τοῦ Κυρίου καί τήν δικαία Κρίση Του. Ἀκόμη, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ «δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι», δηλαδή οἱ καθαροί ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, οἱ Ἅγιοί μας καί κάθε ψυχή πού ἔχει εὐαρεστήσῃ τόν Θεό, δέν ἐγκαταλείπουν τόν κόσμον μας, ἀλλά συνεχίζουν νά μᾶς βοηθοῦν μέ τίς πρεσβεῖες καί τίς μεσιτεῖες τους στόν Θεό γιά ἐμᾶς. Κλείνοντας νά τονίσουμε ὅτι ἡ παραπάνω ἀναφορά μας στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν μᾶς ἐκτρέπει ἀπό τό θέμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς ἀλλά ἀντίθετα ἐκφράζει τήν ἄρρηκτη σύνδεση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μέ τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, πού ἐπίσης ὀνομάζουμε «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ φετινή ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι διαφορετική ἀπ' ὅλες τίς ἄλλες. Μᾶς βρίσκει στό μέσον μιᾶς πανδημίας πού ἤλθε νά μᾶς συγκλονίσει καί νά μᾶς ταράξει, καθώς βλέπουμε τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νά ἀντιμετωπίσει τήν κατάσταση καί νά βρεῖ τήν θεραπεία. Παντοῦ γύρω μας βλέπουμε πόνο καί θλίψη. Οἰκογένειες νά θρηνοῦν τούς νεκρούς τους. Ἐπιχειρήσεις νά κλείνουν. Νοικοκυραῖους νά χάνουν τίς δουλειές τους καί νά μένουν στό δρόμο. Ἀνθρώπους νά πνίγονται ἀπό τήν ἀπελπισία, τήν ἀβεβαιότητα καί τίς συνέπειες πού ἡ πανδημία ἐπιφέρει. Ὅμως ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τό πάναγνο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πού μᾶς δίνει χαρά, κουράγιο καί ἐλπίδα. Ἐχουμε τήν λατρευτή μας Παναγία, ἡ ὅποια ὅπως ψάλλουμε στό Ἀπολυτίκιό σήμερα δέν μᾶς ἔχει ἐγκαταλείψει ἀδελφοί μου. Εἶναι ἐδῶ γιά νά μᾶς βοηθάει νά διερχόμαστε τά ἀνθρώπινα προβλήματα, τά ἀδιέξοδα καί τήν ἀδυναμία μας νά ἀντιμετωπίσουμε τό κακό πού διέπει τόν κόσμον μας. Εἶναι ἐδῶ γιά νά πρεσβεύει καί νά μεσιτεύει γιά ὅλους ἐμᾶς, τά παιδιά Της, καί ἀπό Ἐκείνην νά παίρνομε δύναμη, κουράγιο καί ἀπαντοχή.

Μέσα ἀπό τήν ψυχή μου εὐχομαι σέ ὅλους σας χρόνια πολλά καί εὐλογημένα, μέ τήν Χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Παναγία μας νά προστατεύει τόν κόσμον μας καί νά μᾶς λυτρώνει πάντοτε ἀπό κάθε εἶδους προσβολῆς καί κινδύνου. Ἀμήν!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



+ Ὁ Νέας Ἱερσῆς ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ